

ALINTERİNE ADANMIŞ BİR YAŞAM



KEMAL TÜRKLER



KEMAL TÜRKLER'İN SON SÖZLERİDİR

Silin gözlerinizi
Aldandı yeniden
Beni vuranlar
Sürü şaşırın yolunu başı yitince
Sürü değilsiniz ki siz
İşçisiniz
Silin gözlerinizi görevdesiniz

Bunca akıttıkları kan
Değiştiremez tarihi
Yazar cellatlarını onların
Bir kez daha tarih
Acınız unutturamaz görevinizi
Silin gözlerinizi

Alın terinindir yarın
Yokolup gitmenin telaşında katiller
Durduramaz savaş ortasında yürüyüşü
Saflarda düşenler

Kitapları öldüremezler
Alanlarda bizi vuranlar
Tarihi Geriye döndüremezler

Hoşçakalın
Sürdürünen savaşı arkadaşlar

Sennur SEZER / 22 Temmuz 1980

SUNUŞ

Bugün varlığını sürdürnen sendikaların bir çoğunun ilk temelleri 1946 ve sonrasında atıldı.

Sürekli kesintiye uğrayan, yasaklarla, baskılarla karşılaşan sendikal hareket sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen emekçi önderlerinin insanüstü gayretleriyle günümüze ulaşabildi.

Bu insanlar daha yaşadıkları dönemde inançları, düşünceleri doğrultusunda verdikleri kararlı mücadelelerle Türkiye işçi sınıfı tarihinin unutulmaz birer anıtları haline geldiler.

Kemal Türkler, bu az sayıdaki yiğit insanların onde gelenlerinden biriydi. Yaşamıyla, tutum ve davranışlarıyla işçi sınıfının hak ve özgürlükler mücadeleşinde örnek oldu.

Emekçinin, insanın, demokrasinin, özgürlüklerin düşmanları kendilerine kurban olarak zorlu kavgalarda kendini işçi sınıfına ve demokrasiye adamış böyle bir insanı seçti.

Aldıkları emri uyguladılar ve O'nun canına kıydılar.

Attıkları her kurşunun, Türkler'in yaşamını fiziki anlamda sona erdirmekten çok daha büyük mesajlar içeriyecekti.

Cünkü Türkiye artık yeni bir dönemin eşiğindeydi, emekçilerin daha fazla gülmesine tahammülü kalmayanların demokrasiyi, özgürlükleri askiya almaları için uygun bir ortam aranmaktadır. 12 Eylül darbesi kapıdaydı.

IMF'ye verilen sözlerin yerine getirilmesi yükselen işçi sınıfı mücadeleşinin bastırılması, yurtseverlerin, ilericilerin, demokratların, sosyalistlerin susturulması gerekiyordu. Bunun ilk adımı 22 Temmuz'da sıkılan kurşunlarla atıldı.

Türkler'in katledilmesi Türkiye'nin yüzyılı aşkın süre giden demokrasi mücadeleşinin üzerine indirilmiş bir kara perdedir.

O'nun katledenler hala bulunamadı, adalete hesap vermedi. Türkler'in katledilmesi Türkiye'deki toplumsal ve siyasal olaylar zincirinin belki de en önemli halklarından biridir.

Bu halka ki ülkemizde demokrasinin ve özgürlüklerin yaşam bulmasını önleyen ve çoğu kez ne anlamına geldiği düşünülmeden sarf edilen "karanlık güçler"in de kimliğini ortaya koyacaktır.

Türkler cinayeti aydınlatıldığından Türkiye'nin geleceği aydınlanacaktır.

Bu davanın takipçisi olmak tüm emekçilere düşen en büyük görevdir.

Sendikamız ve kurucusu olduğu DİSK'in, bu görevin her zaman bilincinde olacagina inanıyoruz.

Türkiye işçi sınıfı tarihine damgasını basan, yepeni bir dönem açan Kemal Türkler gelecek kuşaklara her yönüyle büyük bir miras bırakmıştır.

Yaşamının her anı önemli deneyimler ve derslerle dolu bir insanın yaşam öyküsünü yazmak başı başına bir akademik çalışmayı gerektirecek niteliktir.

Bu kitabın O'nun mirasını aktarmakta, yeni kuşakları deneyimleriyle bilgisinin, dünya görüşünün ışığıyla aydınlatmakta bir ilk adım olmasını umut ediyor ve anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Birleşik Metal-İş

Genel Yönetim Kurulu

**Onursal
Başkanımız
Kemal Türkler
anısına...**





4 Aşırıne Aşırımcı Bir Hayat
KEMAL TÜRKLER

Alinterine adanmış bir yaşam



KEMAL TÜRKLER

1 926 yılında Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğretimini burada tamamlayan TÜRKLER, 1947 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdi. Bir yandan da Emayetaş fabrikasında çalışmaya başladı.

Emayetaş fabrikasında çalışırken, 1948 yılında Maden-İş Sendikası'na üye oldu.

Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan TÜRKLER, bir süre sonra yedeksubay olarak askere alındı. Askerlik dönüsü tekrar Emayetaş'ta çalışmaya başladı.





KEMAL TÜRKLER

1 953 yılında Maden-İş Sendikası Bakırköy Şube Yönetim Kurulu'na seçildi. 1954 yılında yapılan Genel Kurul'da Genel Yürütme Kuruluna seçilerek, Genel Sekreterlik görevini üstlendi. Aynı yıl içinde yapılan Genel Kurul'da Genel Başkanlığı getirildi.

26 yıl aralıksız sürdürdüğü Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanlığı döneminde, sendikasının Türkiye çapında örgütlenmesine bizzat katılarak öncülük etti.

Onun önderliğinde, Türkiye Maden-İş Sendikası büyük bir hızla ülkemizin en saygın ve güçlü sendikası haline geldi.



Akıterine adanmış bir yaşam



KEMAL TÜRKLER

Uluslararası sendikal dayanışmanın ve iş birliğinin önemi daha o yıllarda gören Kemal TÜRKLER, T.Maden-İş'in uluslararası sendikal kuruluşlara üye olmasına öncülük etti ve T.Maden-İş, Uluslararası Metal Federasyonu (IMF) üyesi olarak, kısa zamanda sendikal hareketin seçkin bir üyesi oldu.

İşçi Sınıfının sendikal mücadeleşinin, siyasi mücadele ile birleştirilmesi halinde başarılı olacağına inanan TÜRKLER, başta Türk-İş Başkanı Seyfi DEMİRSOY olmak üzere, bir çok sendika yöneticisine, "işçi sınıfının siyasi mücadeleşi için siyasal partinin kurulması gereği" önerisini ortaya attı ve bu görüşünü hemen her platformda dile getirdi. TÜRKLER'in önerisi bir çok yönetici tarafından desteklenince, Türk-İş başkanı Seyfi DEMİRSOY ve arkadaşları tarafından bir "çalışanlar partisi" kurulması fikri ortaya atıldı. Ancak, Türk-İş içindeki denge hesapları nedeniyle bu fikri hayatı geçmedi.



Ahterine adanmış bir yaşam



KEMAL TÜRKLER

Gelişen olayları değerlendiren TÜRKLER ve diğer sendika yöneticisi arkadaşları, işçi sınıfının siyasal mücadeleşinin artık savsaklanamaz bir zorunluluk olduğunu tesbit ederek, 13 Şubat 1961 yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP)'in kuruluşunu gerçekleştirdiler. TİP'in kuruluşyla birlikte kurucu sendikacılar, Mehmet Ali AYBAR, Behice BORAN, Sadun AREN gibi aydınlarla birlikte partinin işçi sınıfının öncülüğünde gelişip güçlenmesini sağladılar.

TİP'in kuruluşu, Türkiye'de düşünce hayatında ve demokrasi mücadeleşinde önemli bir kilometre taşı olarak tarihe geçti.

Her geçen gün gelişip güçlenen TİP, 1965 yılında işçi sınıfının partisi olarak parlamento'ya 15 temsilcisini göndermeyi başardı.



Ahiterine adanmış bit yaşam



KEMAL TÜRKLER

TÜRKLER'in liderliğindeki T.Maden-İş 1961 Anayasası'nın göreceli özgürlük ortamına rağmen bir türlü gerçekleşmeyen toplu iş sözleşme ve grev hakkının yasallaştırılması için kararlı bir mücadele başlattı.

Öncelikle Türk-İş'e toplu iş sözleşme ve grev hakkının yasallaşması için bir çok eylem türleri öneren TÜRKLER ve arkadaşları, 31 Aralık 1961'de İstanbul'da bir miting düzenlemesini sağladılar.

Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen bu miting, o güne kadar Türkiye'de ilk kez tüm sendikaların ve işçilerin katıldığı en kalabalık ve görkemli kitle eylemi oldu.

Bir yandan demokratik kitle eylemleri sürdürülürken bir yandan da Anayasa'da yer almış olmasına karşın bir türlü yasallaştırılmayan toplu sözleşme ve grev hakkı için her olanağı değerlendiren TÜRKLER, İstinye'de kurulu bulunan KAVEL Kablo fabrikasında, işverenin işçilerin yasal hakkı olan ikramiyelerini ve bir kısım ekonomik haklarını kesmek istemesi üzerine, işyerinde işçilerle yaptığı bir toplantıda şunları söylüyordu:

“İşte senin bu yasa dışı tutumuna karşı Anayasadaki hakların kullanılmaması gereklidir. Tıra 1961 Anayasası'nın 47. maddesi işçiler işverenlerle olan münasibetlerinde ikilisadi ve sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek amacıyla toplu sözleşme ve grev hakkına sahiptirler. Grev hakkının kullanılmamasi ve istisnaları ve işverenlerin hakları konusla düzenlenmesi' demektedir.

Aradan geçen binca zamana karşı Toplu Sözleşme ve Greve Yasası çıkarılmıştır; buna göre baster ve bilerek sansaklanmaktadır. Siz Karel işçileri olarak bu işe öncülük edeceksiniz. Böylece, Türkiye'de ilk defa Anayasaya dayanarak bir hakkı kullanabileceğini herkes göstereceksiniz. İnanıyorum ki bu sayede yasaların çökmesini da sağlayarak Türk işçisine önderlik etmiş olacaksınız.”



Alıntısına adanmış bir yaşam



KEMAL TÜRKLER

TÜRKLER'in bu konuşmasının ardından; 28 Ocak 1963 günü Kavel işçileri işyerinde protesto eylemleri düzenlediler. 9 işçi işten çıkartıldı.

31 Ocak günü, 9 sendikalı işçinin işten atılması üzerine 173 işçi greve başladı.

9 Şubat, işveren lokavt ilan etti.

13 Şubat, işçiler fabrikayı işgal edince polis işçilere saldırdı.

19 Şubat, önce 2, ardından 7 işçi tutuklanarak cezaevine konuldu.

21 Şubat, önce 7 işçi, ardından tüm Kavel işçileri mahkemeye verildi.

5 Mart, Başbakan Yardımcısı Turhan FEYZİOĞLU ile Çalışma Bakanı Bülent ECEVİT'in aracılığı ile Kemal TÜRKLER ve işveren arasında yapılan ve 12 saat süren bir toplantı sonrasında anlaşmaya varıldı. Ancak işçiler aleyhine açılan kamu davaları sürdürmekteydi.

Gerçekten TÜRKLER'in işçilerle yaptığı konuşmada söylediğisi gibi; Toplu İş Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu, Kavel grevi sonrası ivedilikle parlamentoya sevk edildi ve 24 Temmuz 1963 tarihinde yasalaştı.

Bu yasanın geçici 3. maddesi ile de haklarına kamu davası açılan Kavel işçileri davası düşürüldü.



16 Alinterine Adanmış Bir Hayat
KEMAL TÜRKLER



KEMAL TÜRKLER

Yasanın çıkışıyla geçmiş süreçte işyerlerini dilediği gibi yönetme alışkanlığında olan işverenler, bu yeni düzeni bir türlü hazmedemediler ve buna karşı yasal olmayan bir çok yöntem denediler.

TÜRKLER öncülüğündeki T. Maden-İş sendikası bu tür durumlar karşısında kesin mücadele yolunu seçmiş ve bir çok işyerinde direniş, işyeri işgali gibi eylemlere başvurarak işverenlerin oyunlarını bozmuştur.

Bir çok işyerinde olduğu gibi, 1969 yılında, Türk Demir Döküm fabrikasında çalışan işçiler de işverenin sendikaya karşı tutumunu protesto için fabrikalarını terketmeyerek, fabrika kapılarını kaynakla kapatmış ve direnişe başlamışlardır. Fabrikayı boşaltmakla görevlendirilen toplum polisinin girişimleri sonuçsuz kalınca durum 1. Ordu Komutanlığı'na intikal etmiştir.



Akıterine adanmış bir yaşam



KEMAL TÜRKLER

Ordu Komutanı'nın TÜRKLER ve arkadaşlarını Kağıthane'deki Levazım Okulu'na davet ederek, "Ya fabrikayı iki saatçe boşaltırsınız, ya da tankla içeri girerim; tercih sizin" demesi üzerine, Kemal TÜRKLER, "Biz işçiler, eş ve çocuklarımızla beraber sosyal bir mücadele içindeyiz. Siz ya işçilerin yanı halkın ve hakkın yanında yer alacaksınız, ya da Vehbi KOÇ'un yanında; tercih sizin. Eğer tanklarınızı işyerindeki işçilerin üzerine sürecekseñiz ben ve arkadaşlarım kapıda olacağız. Önce bizi ezip geçersiniz" diyerek toplantıyı terk etmiştir. TÜRKLER'in ordu komutanının hiç beklemediği bu ani ve sert çıkışı sonunda, Paşa kurmaylarını toplamış, TÜRKLER ve arkadaşlarının da katıldığı bir toplantıda durum etrafında değerlendirilmiş ve olay ordu komutanının da arabulucu girişimiyle, işçilerin başarısı ile sonuçlanmıştır. Türk Demir Döküm işçileri, ellerinde Anayasa kitaplarıyla, haklarını korumuş, sahip olmuşlardır. Bu senaryo işverenlerce başta Singer olmak üzere birçok işyerinde sık sık tekrarlanmak istenmişse de, TÜRKLER ve arkadaşlarının mücadeleci ve kararlı tutumu sonucunda başarıya ulaşamamıştır.





Anterine adanmış bir yaşam



KEMAL TÜRKLER

Olayların hızlı bir şekilde gelişmesi karşısında Türk-İş yöneticileri eylemlere destek olmak yerine sessiz kalmış, çoğu kez işçileri ve bağlı bulundukları sendikaları suçlama yoluna gitmişlerdir.

Türk-İş'in bağımsız bir politika izleyebilmesi için Amerika AID teşkilatından aldığı ve hemen hemen yıllık bütçesine yaklaşan yardımlardan vazgeçmesi gerektiğini gören ilerici sendika liderleri, bu konuda Türk-İş'i uyarmalarına rağmen bir sonuç alamadılar.

Böylece sendikal hareketin bağımsızlık ilkesi içindeki gelişmesi sağlanamadı. Türk-İş yönetimi, aynı yıl İstanbul Paşabahçe'de cam işçilerinin uyguladığı bir yasal grevi işçilerden habersiz sonuçlandırdı.

Buna direnen işçileri, sendikalarını ve greve dayanışma gösteren başta T. Maden-İş olmak üzere birçok sendikayı disiplinsizlik gerekçesiyle Türk-İş'ten geçici olarak ihraç etti. Bunun üzerine T. Maden-İş, Gıda-İş, Lastik-İş ve Basın-İş, Sendikalar Arası Dayanışma Anlaşması (SADA)'yı kurdular.

DİSK KURULUS BİLDİRGESİ'NDEN

1872'den bu yana gazi bakkını kollararak
dizemine gelenin başarısızlığı toplayan,

Demokrasi hukuki es qızı boyalları altında
kullanan.

1909'dan beri uluslararası işçiler dayanışmasını
üyelerini, katılımlar, demokraside yüklen gerekler
değiştirilince 1946'da yeniden sendikalar kuran,
Sosyal adaletin gerçekleştürülmesi münadelesinde
1961'de miting yaparak yeni bir çağınaya ulaşan

Anayasa ilkeleri uğruna burzulanan, eşitlikten,
kapşo atılım, içtihadde toplumcu mücadeledeki
kırıkmayan kızları;

Türk işçi sınıfının ve halkınin tüm çırbacları,
bakkını ve özgürlükleri ve de onuru içine bir araya
getirdik"



AİLENİNİE ADANMIS BİR YAŞAM



KEMAL TÜRKLER

Türk-İş'in bu tutumu ile dünyanın ve ülkenin koşullarını değerlendiren ve sendikaların gelişmesinin aktif ve bağımsız bir mücadeleden geçtiğini gören T. Maden-İş Başkanı Kemal TÜRKLER, Lastik-İş Başkanı Rıza KUAS, Basın-İş Başkanı İbrahim GÜZELCE, Gıda-İş Başkanı Kemal NEBİOĞLU ve Zonguldak Maden işçileri Sendikası Başkanı Mehmet ALPDÜNDAR, işçi sınıfının artan taleplerine yanıt veremeyen Türk-İş'ten ayrılarak 13 Şubat 1967 yılında bağımsız bir konfederasyonun kurulmasına karar vererek, ülkemizin sendikal mücadele tarihinde son derece önemli bir yer işgal edecek olan DİSK'i kurdular.



Akıterine adanmış bir yaşam



KEMAL TÜRKLER

Kemal TÜRKLER, adıyla özdeşleşen DİSK'in ilk Genel Başkanı oldu. DİSK'in hızla örgütlenerek toplumsal işlevini yerine getirebilmesinin ön koşulunun "işçi sınıfının bilinçlendirilmesinden ve eğitimi"nden geçtiğine inanan TÜRKLER ve arkadaşları T.Maden-İş Sendikası'nın Gönen'de yapımına başlanan eğitim ve tatil sitesinin faaliyete geçmesi için yoğun bir çaba sarfettiler.

Kemal TÜRKLER'in de inşatında filen çalışarak meydana getirilmesine emek verdiği ve işçilerin "İşçi Üniversitesi" adını taktığı bu sitede, kısa bir zaman sonra Türkiye'nin en aydın ve bilinçli işçileri yetişmeye başladı.

Ölümünden 12 yıl sonra metal işçileri bu tesislere onun adını vererek, Kemal TÜRKLER adını bir kez daha ölümsüzleştirdiler.



Akıncı'na adanmış bir yaşam



KEMAL TÜRKLER

Iktidarda bulunan Adalet Partisi hükümeti, bu hızlı gelişimi engellemek amacıyla, DİSK'i hukucken ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler kalkıştı. 1970 yılında parlamentoda kabul edilen ve sendikaların yetkili olmaları için baraj getiren bir yasa ile DİSK'in fiilen kapatılması amaçlanıyordu. Kemal TÜRKLER, DİSK'e yapılan bu açık saldırıya karşı sessiz kalmadı. 15-16 Haziran 1970 günleri ülkemizde o güne kadar yaşanan en büyük işçi eylemleri meydana geldi. DİSK'in kapatılmasına karşı çıkan yüzbinlerce işçinin iki gün süren eylemleri sonucu, İstanbul'da sıkıyönetim ilan edilmiş, Kemal TÜRKLER ve DİSK yöneticileri tutuklanmıştı.

3 ay süren tutukluluktan sonra Kemal TÜRKLER ve arkadaşları serbest bırakılarak, alelacele çıkarılan yasa Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. Böylece de DİSK'in kapatılması planları boşça çıkarılmış oldu.



Allerterine adanmış bir yaşam



KEMAL TÜRKLER

Yaşamı Türkiye İşçi Sınıfının demokrasi ve sendikal haklar mücadele ile iç içe geçen ve bu mücadelenin her zaman en önünde yer alan TÜRKLER, 20 Eylül 1975 tarihinde Taksim'de yiğinsal bir katılımla yapılan Demokrasi Mitingi'nin ardından, 1 Mayıs 1976 kutlaması ile Türkiye'de uzun yıllar süren anti-demokratik bir yasak zincirinin daha kırılmasına önderlik etmiştir. 1976 yılında yasak zincirleri kırılarak kutlanan 1 Mayıs, yine karanlık güçlerin harekete geçmesine neden olmuş, 1977 1 Mayıs'ında yüzbinlerce insanın siğamadığı Taksim alanı kana bulanmıştır.

Kemal TÜRKLER'in konuşmasını tamamlanmasının hemen ardından, alana yalın ateşi açan, panzerleri işçilerin üzerine süren ve 36 emekçinin yaşamını yitirmesine yol açan karanlık güçler, 1 Mayıs geleneğini kırmayı başaramamışlardır. 1978 yılında, 1 Mayıs'ta Taksim alanı yine işçi, emekçi, aydın, sanatçı, genç, yaşlı yüzbinlerce insan tarafından doldurulmuş, işçi sınıfı ve emekçiler demokrasiye olan inanç ve kararlılıklarını tüm dünyaya ilan etmişlerdir.

Kemal TÜRKLER'in önderliğinde DİSK'in başlattığı 1 Mayıs geleneği, işçi sınıfımız tarafından sonraki yıllarda da sürdürülmüş, yasaklara ve baskılara karşı 1979 ve 80 yıllarında 1 Mayıs yiğinsal olarak kutlanmıştır.

1 MAYIS KUTLAMA TÖRENİNDE YAPTIĞI KONUŞMASINDAN...

... İşçiler, köylüler, memurlar, esnaflar, teknik elemen ve tüm aydınlar, dostlarım, kardeşlerim, Bugün ve şu anda Türkiye işi sınıfının, emeği halkın kalbi burada, en büyük sanayı kontümüz olan İstanbul'un Taksim alanında atıyor. Şu anda kalbimiz, ülkemiz dört bir yanında, tüm dünya ülkelerinde yüz milyonlarca emekçiyle birlikte atıyor.

... Değine turağına kadar örgütlü, bankalarda, iş yerlerinde, siyaset iktidarda örgütlü olan sınımlı sınıfları, işçi sınıfını, emeği köylülerin, tüm çalışanların örgütlenmesini, birleşmesini engellemeye çalışıyor. İşte bu yüzden, işçilerin emekçilerin birleştiğinde ne muazzam bir güç olduğunu gösteren 1 Mayıs'ı karanlık, soğuk istiyorlar.

... Aşırı DİSK, dost ve düşmanın hesaba katmak zorunda olduğu, güçlü, mücadeleci, kararlı ve sorumlu bir demokratik sınıf ve kitle örgütü olarak işçi sınıfımızın tek gerçek temsilcisi olmuştur. DİSK, sınıf ve kitle politikası temeli üzerinde, siyaset görüş ayrim yapmayan tüm işçilerin açık bir örgütür.

... Bugün, yüzbinlerce kadın ve erkek emekçinin, memurun, aydının, öğrencinin, DİSK'in çağrısına cevap vererek 1 Mayıs'ı kutlamaları, örgütümüzün birleştirici, mücadeleci ve sorumlu siyasetinin yeni ve tarihsel bir başarısudur. sendikal hareketinde unutulmaz bir yeri olan Kemal TÜRKLER'in yaşamı, aynı zamanda Türkiye sendikal hareketinin en önemli bölümünün tarihçesi ile özdeşir.



Alinterine adanmış bir yaşam



KEMAL TÜRKLER

Türkiye işçi sınıfı, Kemal TÜRKLER'in liderliğini yaptığı DİSK'in önderliğinde, ekonomik ve demokratik mücadeleşini hızla sürdürürken, işverenler de yeni mücadele yöntemlerini denemeye başladilar.

Bu kez de toplu iş sözleşmelerin tarihlerini birleştirerek, işçilerin grevlerde ekonomik sıkıntırlara düşmesini sağlayacak bir plan hazırladilar ve planlarını uygulamaya koydular.

İşveren sendikası MESS, bütün metal işkolundaki işyerlerinin sözleşmelerini aynı tarihe getirerek T.Maden-İş i greve zorlayacak ve T.Maden-İş bu grevi finanse edemeyerek MESS'in isteklerine boyun eğecekti.

Ancak, T.Maden-İş sendikası, MESS'in bu oyununu Kemal TÜRKLER ve arkadaşlarının emeği sendikal deneyimi ve kararlı bir mücadele ile bozmasını bildi.

40 bin metal işçi 30 Mayıs 1977 günü saat 14:00'te greve başladı. 3 Şubat 1978 günü saat 17:00 ye kadar süren grevler, MESS başkanı Turgut ÖZAL, Bahir ERSOY ve Metin İPLİKÇİ ile Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal TÜRKLER, Şinasi KAYA, Mehmet ERTÜRK ve Kemal DAYSAL arasında yapılan ve T.Maden-İş'in taleplerinin kabulü ile sonuçlanan toplu sözleşme ile sona ermişti.



DİSK'in 9. KURULUS YILDÖNÜMÜ KUTLAMA ŞEHİKLERİNDE YAPTIĞI KONUSMASINDAN

Nedenlerim,

Bu habibi sarapında, iyi anıları yarınız deplere. Demokrasi mücadelelerine başarıları, milletlere hizmeti ile sevgilendirildi. Demokrasi mücadelesi, özünde, Türkiye'de ve kapitalist dünyada, tekelleşen egemenliğine karşı bir mücadeledir. Ülkemizde gürdak görüperez ve görceğiz.

Biz gür hâkkına karan kusurlarını koldenmesini istiyoruz. Onlar, gürlerin ekonomisini folde bırakacaklarını savunuyor ve sendikal haklarına sınırlanmaması, kırılanmaması ve devletlilik mesesi istiyorlar.

Biz dayanışma ve gür gür istiyoruz. Onlar, gür gür "iogr" olarak nitigelerler.

Biz referandumuza yesaloymazdan yarınız. Onlar, referandumun annejî yasallığına iletir edilecektir.

Biz tüm galipçilerimiz, eğitimci, memur ve teknik elemelerimize gür ve tıpkı sevgiliyemiz sendikalarının hâbbi yarım münadelesi ediyoruz. Onlar, bu içtemi hâmu düşmeni gibi olursak gürülerler.

Biz devlet yönetimimiz daha demokratikleştirilmesi için mücadele ediyoruz. Onlar, hâlbümüza hâsi, silahlı saldırlı ile cesep veriyolar.

Biz iyi anıları dağıtımı ve düşmeces òzgürüğümüz hâli için fayat 141 ve 142. maddelerin kaldırılması ve düşmeces òzgürüğümüz istiyoruz. Onlar, gür gür anti demokratik baske ve zulüm yaratanları yakayıyorular.

Biz pokalyelere eripmez, tek hâzır ortaya etti, bu nedenle üsuller ligiylede birlikte rüya dünyası elbettekiydi. Onlar, fayatlar üssüne ortadığını söylemek, üssüne deðdirilmesini istiyorlar ve dârûz, kredi, yatırımlar gibi her türlü olumluşum sermaye sunrı kefâre kollararak pokalyelere gözden geçiriyorular.

Biz emperyalizmin saldırganlık örtüsü NATO'dan (karakitân, bağımsız ve harçlı) bir day politikadası yarınız. Onlar, ulusal güvencesini NATO'ya baþlıyorular.

Alinterine adanmış bir yaşam



KEMAL TÜRKLER

Genel Başkanlığına ilk seçildiği günden ölümüne kadar Genel Başkanlığını yaptığı T.Maden-İş'in ve kuruluşundan itibaren 11 yıl başında bulunduğu DİSK'in, Türkiye'de tüm emekçilerin umudu haline gelmesinde onun büyük lider yetenekleri ve kararlı mücadele azmi yatkınlıkta.

Mücadelelerle geçen yaşamında her zaman işçilerin önünde olmuş, tüm eylem kararlarını onların aktif destek ve katılımıyla hayatı geçirmiştir.

Sınıf ve Kitle Sendikacılığı ilkelerini mücadelede rehber edinen DİSK üyesi işçi ve emekçiler, DİSK'in kapatılması için israrlı bir çaba gösteren siyasi iktidarlarla karşı her seferinde aktif eylemlerle karşı koymuştur.

1976 yılında çıkarılmak istenen Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasası'na karşı yapılan Genel Grev'le bu yasanın çıkması engellenmiş, 1978 yılında artan terör olaylarına karşı yapılan "Faşizme İhtar" eylemiyle siyasi iktidarlar uyarılmıştır.



Altıterine adanmış bir yaşam



KEMAL TÜRKLER

Dolu dolu geçen bu mücadele sürecinde, defalarca tutuklanmış, askeri ve sivil cezaevlerinde yatmış, sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanmıştır.

4 Nisan 1964 Pazar günü Singer grevi nedeniyle başlayan tutukluluk serüveni, 15-16 Haziran 1970, 12 Mart 1971 ve 1979 T.Maden-İş Sendikası Genel Kurulu'nda Enternasyonal Marşı'nın söylemesi bahanesiyle açılan soruşturma ve tutuklanma ile sürmüştür, ancak tüm bunlarla bu büyük önderi yıldırmak mümkün olamamıştır.

Cezaevleriyle, Mahkemelerle yıldırlamayan, susturulamayan Kemal TÜRKLER, **22 TEMMUZ 1980** günü karanlık ellerce sıkılan hain bir kurşunla susturulmaya çalışılmıştır. Demokrasi ve özgürlük düşmanlarının hain bir kurşunla susturmaya çalışıkları TÜRKLER, bugün DİSK'in, işçi sınıfının ve tüm demokrasi güçlerinin kalbinde mücadele geleneği ve ilkeleriyle yaşıyor.



H. Tuğlu

Tüm ömrünü
İşçi sınıfının onurlu mücadelelesine adayan
ve
Türkiye sendikal hareketinde
unutulmaz bir yeri olan
Kemal TÜRKLER'in hayatı,
aynı zamanda
Türkiye Sendikal hareketinin
en önemli bölümünün
tarihçesi ile özdeşti.